

OP BEZOEK BIJ EEN JAGER

De meester vertelde in de klas over een bezoek aan een jager, tijdens onze BoNami-klassen van het vijfde leerjaar. Wij dachten : ' Een jager ... , die doodt toch alleen maar dieren !'. De meester zei : 'Wacht maar eventjes af tot na het bezoek, dan zal je wel anders praten!'. En inderdaad !

Op woensdag tijdens de bonami-klassen (bos-natuur-milieuklassen) zijn wij naar Jager André Vanrobaeys geweest. Wij gingen er naar toe met de fiets. Dat was al een hele belevenis. Toen wij er aan kwamen in de Robrechtgemstraat te Meulebeke, stond jager André ons met zijn trouwe metgezel, de jagershond, op te wachten. Wij mochten de hond niet aanraken, want hij was nog in volle opleiding en training en hij moest aan een groep joelende kinderen gewoon raken.

André gaf eerst een rondleiding door zijn mooie tuin. Zonder dat wij het wisten had hij in zijn tuin (wat verstopt) een opgezette vos geplaatst. Hij wou ons tonen dat die dieren in het echt ook zeer goed verstopt leefden en dat ze zich zelf camouflerden. Hij vertelde dat er ruim 500 vossen in het wild in Meulebeke leefden. Dat wisten wij niet !

Na een tijdje stappen door zijn groot domein kwamen we aan een kooi waar kraaien in gevangene zaten. Een kraaienva. Hij haalde één kraai uit die val en gaf er wat uitleg over. Wat zijn dat kwade vogels. Ze pikten in de handen van André.

Van de kraaienva ging het wat verder naar een beek met een sas. Hij deed er een truc met zijn hond. De jager gooide een dood konijn in de beek en de hond ging er achteraan. Hij bracht het konijn keurig naar zijn baasje. Dat is de essentie van jagen. De jager doodt een dier en de trouwe hond brengt het bij zijn baasje. Over het sas vertelde de jager dat dit gebouwd werd na de grote overstromingen van een paar jaar geleden in Meulebeke. Nu kunnen ze de weiden - indien mogelijk - laten overstromen om andere gebieden te vrijwaren van overvloedig water.

Na de wandeling op het domein, verplaatsten wij ons naar een bijgebouwtje in de tuin van André. Daar stonden zijn jagerspullen. Zijn geweren, diploma's, zijn jagerstas en allerhande opgezette dieren. Deze opgezette dieren had André allemaal zelf geschoten. Bij al deze opgezette beesten gaf André heel deskundige uitleg. Over het gewei, de tanden, waar hij het geschoten had, hoe hij het deed en waarom hij die dieren schoot.

Ook vertelde hij veel over jagen met een geweer en hoe gevaarlijk en hoe moeilijk dit wel is. Na een grondige uitleg over het gevaar van een geweer, wilde hij ons wel eens tonen en laten voelen hoe luid die knal wel is als een jager schiet. In zijn tuin richtte André zijn geweer op een hoge boom. Wij hoorden een luide knal en toen hoorden wij allemaal metalen bolletjes naar beneden komen.

Na deze demonstratie nam André ons nog eens mee op stap naar zijn voortuin, met een fantastische zwembad, vol met grote vissen. Ook daarover kon die boeiende man veel vertellen. Hij gaf eten aan die koi-karpers en vertelde er intussen veel leuke weetjes over. André vertelde ook nog over één speciale groente die hij ook kweekt in een ander deel van zijn domein, namelijk de asperge.

De namiddag op en rond het domein van die jager ging zo snel voorbij. Na een bezoek van meer dan drie uur gingen wij opnieuw naar 'de Miere', waar wij het vervolg van onze boeiende bosklassen meemaakten. Er wachtte ons daar nog een roofvogelshow. Het was een zeer leuk bezoek en wij bedanken dan ook jager André voor dit leuke, maar vooral leerrijke bezoek.

Elise De Meyer, Pauline Dendauw en Fien Vankeirsbilck
leerlingen van 5c
Sint-Amandusschool Meulebeke

Hieronder vind je de items die de kinderen van het vijfde leerjaar noteerden na het bezoek aan de jager André.

1. Wat leerde ik bij de jager dat ik nog niet wist ?

- de soorten kogels die gebruikt worden bij het jagen
- dat jachthonden een heel goed reukzintuig hebben
- het verschil tussen gewei en horens
- dat jagers heel veel les moeten volgen en moeilijke examens moeten afleggen vooraleer ze een jagersbewijs hebben
- dat de tanden van dieren aangepast zijn aan wat ze eten
- dat de jagers kraaien mogen vangen en doden
- dat de jagers een limiet krijgen om diersoorten te mogen doden
- dat de jagers gevraagd worden door de overheid

2. Wat vonden we leuk bij de jager ?

- hoe de jachthond wordt opgeleid
- het stuk natuur waarin we wandelden en iets bijleerden
- de uitleg die we bij de vissen kregen
- de uitleg die de jager gaf over de werking van de sluis
- de manier waarop jagers schieten
- de enorm grote mooie tuin die de jager heeft
- de zoektocht van de jachthond naar geschoten wild